

Beijing Technology and Business University, hösten 2015

Mitt namn är Evelina Palm och jag har varit utbytesstudent på Beijing Technology and Business University. Min största anledning att åka utomlands var intresset att byta miljö och få uppleva en helt annan kultur. Beijing är en stad som har extremt mycket att erbjuda i sevärdheter och aktiviteter och därför kändes staden och institutionens samarbetsuniversitet BTBU som perfekt för mig.

Kina är gentemot Sverige ett VÄLDIGT annorlunda land. Har du ett bra lokalsinne och ett tydligt kroppsspråk har du direkt en fördel; men att leva här är inte att halka runt på ett bananskal. Du måste vara öppen för utmaningar och beredd på konstanta besvikelser, då ingenting någonsin blir som man tänkt sig. Är du såsom jag van vid att planera och ha kontroll över din vardag så kommer du få en chock över att leva och studera här. För mig har det varit en av de bästa erfarenheterna, då jag har lärt mig att det är okej att det inte blir som jag planerat och tänkt.

Språkbarriärerna är något av en match varje dag. I Kina kan man inte förvänta sig att många pratar engelska. Problemet uppstår, i taxin, på restaurangen, på gatan, i affären och dessutom när vi ska kommunicera med personalen på dormet. Jag tog en kinesiska kurs här och det underlättade en hel del. Trots svårigheter att kommunicera med lokalbefolkningen - så är den en del av upplevelsen och något som gör platsen ännu mer äkta. Detta är lättare att förstå på plats, men det är inte ett försvenskat Thailand du kommer till (tack och lov).

Som internationell student på BTBU blir du erbjuden ett rum på dormet som ligger mitt på campus. Där får du ett eget rum, toalett och dusch och har delat kök med alla andra som bor på samma våning. Vissa studenter väljer att bo utanför campus, men jag upplevde att det var lättare att lära känna resterande studenter när man bodde tillsammans med alla. Kurserna som BTBU erbjuder kan inte alltid ersätta kurserna man läser hemma under termin 5, så detta är något man bör ta i beaktning redan innan man väljer att åka hit.

Att åka på utbyte är något jag rekommenderar alla som har en vilja att uppleva något nytt och lära känna nya människor. Som utbytesstudent har jag slutat stirra mig blind på alla vardagsmåsten som låser in mig i tråkiga rutiner. Vi tar varje dag som den kommer och ser till att göra det bästa möjliga av tiden här. Man får en chans att leva det liv som man inte unnar sig själv hemma. Här i Beijing kanske detta dels beror på att det är mycket billigare att leva, äta och besöka olika sevärdheter, men jag tror också att det är universellt för människor som väljer att studera en kort period utomlands.

Från min termin i Beijing kommer jag ta med mig kunskap, minnen och erfarenheter som inte går att ersätta. Att få livet att fungera hyfsat "normalt" har varit en utmaning och något som gjort upplevelsen ännu mer verklig. Avslutningsvis kan jag varmt rekommendera Beijing & BTBU för dig som är sugen på att uppleva en ny kultur och få en helt ny vardag.

Lycka till & hör gärna av er om ni har frågor! ☺

// Evelina Palm